

# Μια Ιστορία Επιτυχίας

## Δημήτρης Κούκας

Ο Δημήτρης Κούκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Αποφοίτησε από το 3ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου το 1993. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ήρθε στο ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ και ξεκίνησε τις σπουδές του στο τμήμα Electronic Engineering. Τελείωσε το 1995 και πήρε το Diploma του Πανεπιστημίου της Ουαλίας με βαθμό 65%.

Συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία στο UNIVERSITY OF WALES στο Cardiff με βάση την συμφωνία που υπάρχει μεταξύ του Ελληνοβρετανικού και του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του γράφτηκε στο Engineering Council (το Βρετανικό Τεχνικό Επιμελητήριο) και μάλιστα στο τμήμα για τους Ηλεκτρολόγους και Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, το Institute of Electrical Engineers(IEE) ,σαν Student Member.

Όταν πλέον αποφοίτησε και πήρε το Bachelor in Electronic Engineering έγινε Associate Member του IEE.

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1997και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ( 1998-1999 ),μετά το τέλος της οποίας ξεκίνησε την αναζήτηση εργασίας.

Μέσα σε τρεις μήνες προσλήφθηκε στην TELESTET στην οποία εργάστηκε επί ένα χρόνο. Στη συνέχεια αναζητώντας μία ανώτερη θέση προσλήφθηκε στην INTRAKOM (ως Μηχανικός Συστημάτων Διάχυσης Δικτύων) στην οποία εργάστηκε επί τέσσερα χρόνια . Από τον Αύγουστο του 2004 μέχρι και σήμερα εργάζεται στην HEWLETT PACKARD.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην Ελλάδα συμπλήρωσε τα χρόνια πρακτικής άσκησης τα οποία ζητά το I.E.E ως προϋπηρεσία για την απόκτηση του περιζήτητου τίτλου CHARTERED ENGINEER τον οποίο και απέκτησε προσφάτως.

Έτσι είναι πλέον πλήρες μέλος του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Βρετανικού Τεχνικού Επιμελητηρίου.

## Συνέντευξη του κου Κούκα

στη Μαρία Καρκανιά, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου

Ο κος Κούκας επισκέφτηκε πρόσφατα το Κολλέγιό μας και είχαμε την ευκαιρία να του κάνουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την τόσο πετυχημένη επαγγελματική του πορεία.

**1. Είστε ευχαριστημένος από την φοίτησή σας στο Ελληνοβρετανικό; Σας βοήθησε στην περαιτέρω εκπαιδευτική και επαγγελματική σας πορεία;**

Καταρχήν το BHC μου έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στο Cardiff. Θυμάμαι ότι την πρώτη χρονιά που πήγα στην Ουαλία τα μαθήματα όλα μου ήταν οικεία και αυτό ήταν λογικό από τη στιγμή που τα περισσότερα καθώς και τα σημαντικότερα από αυτά τα είχα ήδη παρακολουθήσει από την Ελλάδα.

Το BHC βασιζόμενο στη νοοτροπία του Βρετανικού συστήματος εκπαίδευσης μου έθεσε τις βάσεις για να μάθω να εργάζομαι οργανωμένα. Αυτό με βοήθησε τόσο στις σπουδές μου στη Μ.Βρετανία όσο και στην μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία.

**2. Ποια ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της φοίτησής σας στο Ελληνοβρετανικό ;**

Οργανωμένη δουλειά, υποχρεωτική παρακολούθηση ουσιαστικών μαθημάτων, που συνάντησα μπροστά μου

πάλι στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στο Cardiff, πειθαρχημένο περιβάλλον σπουδών.

**3. Θυμάστε τους καθηγητές σας ; Πέστε μας δυο λόγια για δυο τρεις απ' αυτούς.**

Θυμάμαι τους περισσότερους αν όχι όλους ,αλλά δεν θα ήθελα να μιλήσω για τον καθένα από αυτούς ξεχωριστά αφού όλοι τους είχαν την καλύτερη διάθεση για να μας θέσουν τις βάσεις για τις μετέπειτα σπουδές μας στο Πανεπιστήμιο του Cardiff.

**4. Πώς ήταν η φοίτησή σας στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στο Cardiff, συναντήσατε δυσκολίες;**

Χρειάστηκε σίγουρα να καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρώσω τις σπουδές μου ,αλλά σίγουρα ποτέ δεν ένιωσα ότι ήταν τόσο δύσκολες που θα μπορούσαν να με οδηγήσουν στην αποτυχία.

Αυτό που σίγουρα χρειάζεται κάποιος για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στο Cardiff είναι ότι χρειάζεται και στο BHC δηλαδή οργανωμένη δουλειά και όχι ανούσιους παπαγαλισμούς.